

TÜRKİYE'NİN ZAFERİ

Mahmoud Fatyh¹

GİRİŞ

Allah'ım devrime yardım et!

Şanlı Ocak Devrimi acıları, ümitleri, zaferleri ve hayal kırıklarıyla birlikte yaşandı. Hala devrimin zaferi için umutlar acıyla mücadele ediyor ve bunun böyle olmasını Allah'tan diliyorum.

Ocak 2011 olaylarının tamamında bulundum. Bir anından bile uzak kalmadım. Sonrasında Rabia meydanında bulundum. Oradan da bir gün olsun uzaklaşmadım. Sonra dinim ve devrimim için Türkiye'ye daha doğrusu dünya başkenti olan eski İstanbul'a hicret ettim.

15 Temmuz darbesi tüm ümmetin tarihinde bir dönüm noktası oldu. Artık Türkiye eski Türkiye olmayacaktı. Arap ülkelerinde gerçekleşen devrimlerimiz asla öncesi gibi olmayacaktı. Şunu müjdeliyorum ki, darbeye direnmede Türk halkının gösterdiği örnek direniş özellikle Mısır ve mısırlılar için ilham verici bir örnek olmuştur.

Türk halkı sokaklara inerek iradesini, hükümetini ve liderini koruma arzusunu ortaya koymuştur. Acılar ve umutlar noktasında iki halk arasında neredeyse herhangi bir fark göremiyorum. Ancak mısırlılar için de Türk halkının yaşamış olduğu mutluluğu temenni ediyorum. Mısır otoritelerinin darbeye direnişin nasıl olacağını Türklerden öğrenmelerini umuyorum.

¹ Fazilet Partisi Lideri-MISIR

ARAP BAHARI... TÜRK BAHARI

2010 sonlarına doğru Tunus'ta Arap devrimleri başladı. Sonrasında devrim Mısır'a 2011 yılında girer girmez "Arap Baharı" terimi ortaya çıktı. Sonrasında ise İstibdat ve fesat rejimlerini devirmek için Libya, Suriye ve Yemen'e kadar devrimler ulaştı.

Bu devrimlerin hepsini ilk turda olmadı. İlk turda gerçekleşen devrimler başlangıçta kısmi başarılar ortaya koydu. Türkiye bu devrimleri halkça ve devletçe desteklemişti. Türk hükümeti devrimleri elinden geldiğince destekledi. Karşı devrimden sonra aşamalı olarak Türkiye ikinci tura girdi. Bu aşamada Türkiye devrimci halkların özellikle bu devrimlerin komuta kademesinin hicret ve güven yurdu oldu.

Tüm dünya bu durumu anladı ve devrimci özgür halkların yanında Türkiye'nin durmasından dolayı, halkını ve hükümetini cezalandırmak istedi. Seçim sandıkları yoluyla Türk halkının iradesini yansıtan Türk Hükümetinden kurtulmaya karar Verdi.

Türkiye'de darbenin başarısızlığa uğratılmasıyla ve bunda Türk halkının aldığı rolden sonra gerçek anlamda "Türk Baharı" başlamış oldu. Bu, Türk halkının ve kurumlarının gerçek ıslahatları yapabilmesi adına Türk halkının ve hükümetinin ümitlerini yeniden canlandırdı. "Türk Baharı" Arap ve Müslüman halkların çoğunluğu için özellikle de Mısır ve Suriye halkları için büyük cesaret verdi. Türk halkının zaferi iki yönden kendileri için zafer sayılır:

1- Türk halkı ve hükümeti bu devrimlerin ilk destekleyicisi oldular. Başarısız darbeden sonra devrimci Müslüman-Arap halkları için zulme, azgınlığa, bozgunculuğa ve siyasi-ekonomik baskıya karşı bu destek artmaya devam edecektir.

2- Türk halkının darbeye karşı zaferi, devrimci komutanlara ve halklara, halklarını yansıtmayan yönetici çetelerle nasıl yüzleşeceklerinin ve özellikle Mısır'da olmak üzere askeri darbelere karşı nasıl direneceklerinin uygulamalı bir örneğini sunuyor.

ÇİFTE DARBE GİRİŞİMİ

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 gecesi, Batı ve Arap dünyasının şer kuvvetleri, darbe girişiminin başarılı olması için yardımlaştı. Bu girişim iki senaryodan birine ulaşmak için veya bu ikisini birbirine karıştırmak amacıyla yapıldı.

1- Aleni yapılan askeri darbeler senaryosu ki Türkiye geçmiş senelerde bunu peş peşe dört kere tecrübe etti. Belki de bu darbeler, Mısır’da askeri konseyin yardımıyla General Sisi’nin komuta ettiği, seçilmiş hükümet ve başkanına karşı yapılan darbe senaryosuna benzetilebilir.

2- İran’daki duruma benzer dini bir devletin kopyalanması amacı. Bu amaçla Türkiye’deki Gülen’in, İran’daki Humeyni olması amaçlanmıştır. Gülen’in, Amerika liderliğindeki Batıya düşünce ve hizmet olarak sunduğu din anlayışı, Müslüman halkların haklarının ve menfaatlerinin korunmasını mümkün kılan en bozuk İslam dini anlayışıdır.

Bunun gibi şüphe yoktur ki bu girişimin ihtimallerinden biri bu iki senaryonun birbirine karıştırılmasıydı. Yani, darbecilerin devlet işlerini sapkın bir din örtüsü kılıfında baskıyla, öldürmeyle kontrolüyle birlikte, Gülenin Türk darbesinin ruhani lideri ve mürşidi olmasıydı.

Her hâlükârda, Amerika liderliğindeki Batı, bölgede işlerini yürüttüklerinde eteklerindeki tüm taşları bir kerede dökmezler. Aksine birçok ihtimalleri hesaplarlar. O ihtimaller dâhilinde tüm gidişattan yararlanmak için yan yana giderler. Tüm tarafların işin içinde olması için çabalarlar. Bu olay çifte içerme veya tümünden içerme adıyla bilinir. Batı bunla farklı yönlerden farklı senaryolardan yararlanmak ister.

TÜM ÜMMET DARBEYE KARŞI

Şu bir kesindir ki 15 Temmuz gecesi Müslüman halklar en uzun gecesini yaşadı. Haber yayını ve izlenmesinde kullanılan modern teknoloji, sosyal medya sitelerinin yayılmış olması ve bunlardan en önemlisi Müslüman halkların Türkiye konusunu takip etme hırsı bunda etkili olmuştur. Bu ülke, kendi halkını temsil eden hükümete ve lidere sahip olan neredeyse tek Müslüman devlet olup

merkez konumda yer alan Müslüman bir devlettir. Nasıl ki geçmişte İngilizlere çalışan Arap liderlerinin ihaneti ve 1. Dünya savaşında parçalamasından önce Osmanlı Devleti adı altında merkez bir devlet olmuşsa, şimdilerde de bu sebeplerden O'nu İslam Dünya'sının lokomotifi yapmaktadır.

Şüphe yok ki İslam Ümmeti tek bir ümmettir. Bu ümmet doğuda ve batıda bir biriyle empati yapan bir ümmettir. O ümmet direniş gösterdi mi veya galeyana geldi mi tek bir ümmet olur. Buna örnek şu hadistir: “Müslümanlar acı duymaları, birbirlerine şefkat ve sevgi göstermeleri bakımından tek bir vücut gibidirler. Bedenin bir uzvu hastalanırsa diğer kısımları uykusuzluk ve ateş ile acı duyar.”

Darbe direnişinde tüm ümmet gayretleriyle yardımlaştı. Şurası muhakkak ki; Başkan Erdoğan bizzat kendisi darbeci çetelere direnişte hükümete ve halka önderlik yapıyordu. Fakat Arap ve Müslüman halklar duayla namazla medya desteğiyle ve Türk meselesini anlatmakla direnişe ortak oluyorlardı. Abartmadan söyleyeyim ki Arapların ve Müslümanların Türkiye halkına ve hükümetine olan sevgisi kendilerini temsil eden işbirlikçi hükümetlerine olan sevgisinden fazladır.

2011 de Mısır devrimindeki etkinliklere katıldığım gibi Türkiye'deki darbe direniş etkinliklerine de bizzat katıldım. Halklarımız arasında neredeyse fark görmedim. Emellerimiz, arzularımız bir, düşmanlarımız bir. Bu herkesin idrak ettiği bir şeydir. Türk halkı ön saflardaydı. Fakat Arap ve Müslüman nesiller Türklere destek için suçlu darbecilere direnişlerinde sokaklara meydanlara inmişlerdi.

Arapların ve Müslümanların Türk halkına ve hükümetine göstermiş oldukları bu büyük sevgi, Türk hükümetinin ortaya çıkardığı insani ve İslami değerlerle barış halinde olan duruşu ve Türklerin durmuş oldukları konumdan kaynaklanmaktadır. Bu belki de Türk halkının ve yönetiminin sahip olduğu ahlaki değerler ve mazlumlara yardım etmesinden dolayı Allah'ın sunmuş olduğu bir armağandır. Bu durumu Peygamberimiz şöyle açıklamıştır: “Allah, kul kardeşinin yardımında olduğu sürece kulunun yardımındadır.”

Şüphesiz Allah Türkiye'ye darbe direniş gösterirken yardım etmiştir. Çünkü Türkiye doğudan batıya mazlum olan Müslüman halkların yardımında olmuştur.

MISIR DARBESİ VE TÜRKİYE DARBESİ

Şüpheler ve Tepkiler

Türk halkının kaderiyle, 2013 Temmuz ayında General Sisi ve Askeri Konseyinin öncülük ettiği kanlı darbeden hala mustarip olan Mısır halkından daha çok endişe duyan başka bir halk olmamıştır. Sanki Temmuz ayı darbeler ayı olmuş gibiydi.

Ayrıca Mısır halkı, Türkiye ve Mısır darbeleri arasındaki deneyim benzerliğinden dolayı en çok endişe duyan halk oldu. Ve aynı halk Türkiye'deki askeri darbenin başarısız olmasından sonra en mutlu olan halk oldu. Mısır hükümeti ve basın-yayın organları, BAE ve Suudi Arabistan kaynaklı birçok haber ağları Türkiye'de yapılan darbenin başarılı olduğunu ilk ilan edenler arasındaydı. Onlar, Mısırdaki darbeyi destekleyen ve öncülük eden koalisyonun parçalarıdır. Bu da bu Arap koalisyonunun Türkiye'de gerçekleşen darbeye destekte payı olduğuna işaret ediyor. Türkiye'deki darbenin başarısız olmasının devrimci Mısır halkı için iki temel faydası vardı:

1- Türkiye'deki darbenin başarısız olması, Türkiye'ye, halkına ve hükümetine karşı komplo kuran işbirlikçi Arap koalisyonun gerçek anlamda zayıflatmıştır.

2- Türk halkının ve hükümetinin darbeye karşı direnişi Mısır halkına liderler, hükümet ve halk düzeyinde askeri darbelerle nasıl baş edeceğinin uygulamalı bir dersi oldu. Bu ayrıca Mısır devriminin ve direnişçi mısır halkının moralini yükseltti.

Şimdi darbe direnişinde Türkiye'nin başarısından yararlanan bazı meseleler ve Mısırdaki devrim sahnesinin idaresini iyi yapamayan kimselerin oluşturduğu bazı şüphelere cevaplar ele alınacaktır. Bunun herkese faydalı olacağını umuyorum.

A- İlk Anlarda Hikmet ve Cesaret

Bazı kimseler Türk askerinin, görevden uzaklaştırılmamak için katliam yapan Mısır askerinin aksine göstericilere karşı aşırı bir kuvvet kullanmadığını söylüyorlar.

Mısır'da da imkânların elvermeleri dışında askerler aşırı kuvvet kullanmadılar. Türkiye'deki darbeciler ise başlangıçta karakolların ve tüm şehirlerin düşmesi karşısında sarsıntı geçirdiler ve zor durumda kaldılar. Türk askeri devrimi gerçekleştirebilseydi halka karşı önceki darbelerinde tarihin tanıklık ettiği üzere aşırı kuvvet kullanacaklardı.

Burada önemli konu ise Erdoğan'ın olayın ilk anlarında gösterdiği cesaret ve halkına direnme emri vermesidir. Doğrusu o bununla yetinmedi. Bilakis ele geçirilmesi gereken kurumları ve yerleri de belirledi. Durum o dereceye vardı ki Erdoğan sevenlerine İstanbul Atatürk havaalanına yönelmesini ve aralarında olacağından orayı onlardan tahliye etmesini emretti.

İlkelere ve değerlere gösterilen sebat ve sabır Müslüman yönetimde olması istenen önemli bir durumdur. İnsanları idare etme siyasetinde hikmete ve deneyime ihtiyaç duyulur. Ayrıca darbelere ve krizlere karşı direniş herkesin sahip olmadığı bir cesareti gerektirir.

Allah'ım! Senden Suçlulara direnme konusunda hikmet ve cesarete sahip bir yönetim diliyoruz.

B- Mısır ve Türkiye ki Darbe Başarısızlıkları

Bazıları Erdoğan'ın yönetimde 14 sene kaldığını, Mursi'nin ise ancak bir sene kaldığını delil gösterir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerle yerleşik derin laik bir devletin yönetimine geldi. Ancak yavaş ve aşamalı bir reform planı izleyebilirdi. Mursi ise tam bir temizleme yapabilme imkânı bulacağı bir devrimle geldi. Komutanlarında gerçek bir irade ve bilinç vardı. Şurası muhakkak ki eldeki bir devrim yapılacak bin reformdan daha iyidir.

İnkılabtan kısa bir süre önce Doktor Muhammed Mursi konuşmasında reform sürecinde hata yaptığını dedi. Şu meşhur sözünü söylemişti: “Bir sene yeter!” Şayet darbenin yaklaşmış olmasından vaktin geciktiğini söylersek önümüze bir kaç sorun çıkar:

1- Her işe bahane bulanlar yaşadığımız trajik sorunların en önemli faktörleri olurlar. Çünkü onlar her işlerine kılıf buluyorlar. Bugün ne tuhaftır ki geçmiş sebeplerin aksine onları da temize çıkarıyorlar. En önemlisi bu tavrı ölene kadar sürdürmeleridir.

2- Darbe kapıda olsa bile Türklerin yaptığı gibi devrimsel yolla ona direniş gösterilebilirdi ama yapmadılar.

3- Dr. Mursi veya herhangi biri darbeye karşı uyarımadı. Onlar ondan bunu kişisel olarak çok talep ettiler. Onların bu işi kapalı oda toplantılarıyla veya barışçıl gösterilerle bitireceğini sanıyorlardı.

Komite tarafından Dr. Mursi'nin tutuklanmasından sonra telefonla çekilen konuşmasına ve o vakitte halktan talep ettiği şeye bak ve darbe sonrası telefonla Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı ve Türk halkından istediğini kıyasla. Ki Erdoğan sözlerinde Caddelerdeki tankların kuvvet olmadığını, bu yüzden Türk halkının buna direniş göstermesi gerektiğini söyledi.

Bu sözlerim özü itibariyle kamçı değildir. Ben hatasını kabullenmesine rağmen Başkan Mursi'nin tekrar başkanlığa geri dönüşünü istediğimi vurguluyorum.

C- Uyarı Mesajlarına Karşılık Vermek

Uyarı mesajlarına uygun zamanda karşılık vermenin darbenin önlenmesinde önemli bir rolü vardır. Bu uyarı mesajlarını MİT başkanı Hakan Fidan'a ait mesajlarına yer veren birçok haber sitesinde apaçık bir şekilde görebiliriz: “Başkanım bu gerçekten bir darbedir. Ölene kadar onlarla savaşağız. Sen halkla beraber ol. Onların arasına çık hemen.” gibi.

Hakan Fidan'a ait bu mesajlar ki onlar ilk dakikalarda darbenin kırılmasında önemli etkene sahiptir. Bu mesaj, 30 Temmuz 2013 olaylarından iki gün önce İslami parti liderleriyle kubbe sarayında Başkan Mursi'nin vermiş olduğu mesajın aynısıdır. Sonrasında diğerlerinin de benzer sözleri söylediğini öğrendim. O zaman söylediğim sözlerin en önemlilerinden biri şuydu:

1- Bizler apaçık bir askeri darbenin kıyısındaız. Buna karşı tüm kuvvetimizle karşı çıkmalıyız. Ne yazık ki Dr. Mursi bunu kabul etmedi. Sonrasında toplantıdan çıktığımız zaman salon kapısında anladım ki o bunu biliyordu ve bu tanık olduğum bu olayı yakında detaylarıyla anlatacağım.

2- Suçlular yüzleşmeye karar verdikleri zaman onlar için kaçış yoktur. Bu durumda onlar bize saldırmadan önce onlardan önce davranıp devrimsel ve meydan okuyucu kararlarla harekete geçmeliydik.

3- Halktan destekçilerinizin olması gerekir. Asla askerlere güvenmemelisin.

Bu söz için vakit geçti mi? Darbenin engellenmesinde Türk deneyiminden faydalanmak istiyorsak ve bu Rabbani nimetten yararlanmakta acele etmek istiyorsak ve Mısır halkının direnişçi manevi ruhunu yükseltmek istiyorsak bu açıklamalarım önemlidir.

D- Darbeye Direnişte Üç Temel Esas

Türkiye'de darbede ordunun yenilmesinde dört temel esastan ders aldık:

1- Hikmetli yöneticilik ve görüş ve proje içerikli cesaret.

2- Yönetimin yönlendirmelerine kulak kabartan büyük halk toplulukları ve inandığı değerler için fedakârlık yapan ve çaba harcayan topluluklar.

3- Güç ve malzemelere sahip, düzenli direniş toplulukları (Kurucusu olmasa da halka dayalı olmalı). Bunlar hukuki kılıfını halk topluluklarından alıp yönetimin emrine tabi kişilerdir.

4- Allah'tan yardım dilemek, O'na tevekkül etmek ve samimi olmak. Bu Türk halkının

sloganlarında çok barizdi. Meydanlarda söylenen o meşhur söz şudur: “Ya Allah Bismillah Allahu Ekber”

Bu darbe ilahi bir nimettir. Mısır iradesi için dönüm noktasıdır ve bir kere bile olsa onlarla beraber denememiz için bir karar anıdır.

Bu Türkiye darbesinin dayandığı şeydir. Biz Mısır’da ondan bir şey öğrenip kendimize ders çıkarıyor muyuz?