

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN İSLAM COĞRAFYASINDA
YANSIMALARI KONFERANSI

24-26 Ağustos 2016

Kütahya

gesam.dpu.edu.tr

ÜRDÜN BASINININ BAŞARISIZ 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI TUTUMU

*Ziyad Alrawashdeh

Kulunu zafere erdiren, ordusunu destekleyen ve grupların tümünü tek başına hezimete uğratan Allah'a hamd olsun. Salavatların en faziletlisi ve selamların en kamili alemlere rahmet olarak gönderilen efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi vesellem'e Âline, temiz Ashabına ve din gününe kadar onun yolunda yürüyen ve dinini Allaha has kılanların üzerine olsun.

Allah'ü Teala, "Doğrusu bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana kulluk edin." (İnsanlar) işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Hepsi de ancak bize dönecekler "(Enbiya,92-93) ve " Doğrusu bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim Öyle ise bana karşı gelmekten sakının. (İnsanlar ise, din) işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Her grup kendinde bulunan ile sevinmektedir "(Müminun,52-53) diye buyurur.

Bu ümmeti ve bu topraklar üzerinde yaşayan ihlaslı kulları, şahsi ilişkiler ve şahsi menfaatlerden uzak olarak bir araya toplayan bu İslam bağı olduğu gibi, insanların kendisinde birleştiği veyahut ayrıldığı ırksal, iklimsel, etnik, mezhepsel ve asabiyetçilik bağlarından uzak olarak ümmeti, tevhid dairesinde birleştiren de bu İslam bağıdır. "Rabbiniz ise benim öyleyse bana karşı gelmekten sakının" dolayısıyla, insanın yaşantısında rabbi ile arasındaki bağa hükmedecek olan şeyin takva olması gerekir. Zira ümmet, Allah ile birleştiğini, onun ismi ile toplandığını, dünya ve ahirette ortak hedef ve sonuca onun ismiyle hareket ettiğini hisseder.

Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler;

Bir aydan az bir süre önce Türkiye'de tarihin benzerini görmediği olaylar yaşandı. Şayet, Allah'ü Tealanın rukuya varan yaşlılara ve eli-yüzü abdestli, ihlaslı kalplere sahip kulları olmasaydı tam bir facia, ülke ve insanlar için tam bir yıkım olacaktı.

Saygıdeğer katılımcılar;

Bu sınırlar dışında Türkiye'deki kardeşlerine karşı, gerek bağlılıkları ve Türkiye'deki halin istikrar bulmasından duydukları sevinç olsun gerek hakkı, halkı ve sayın cumhurbaşkanını destekleyen yazıları olsun gerek de Türkiye'nin tüm sıkıntılardan korunması için namaz ve duaları olsun, kendilerine düşen insani ve dini sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getiren, kalbi sizin kalbiniz gibi canlı olan bir Arap toplumu vardır.

15 Temmuz 2016 da yaşananlar, özelde Türkiye olmak üzere tüm İslâmî devletlerini hedef alan faciaydı. Bu facia neredeyse gerçek olacaktı ama olmadı. O gecede yaşananlar, sadece bir darbe girişimi olmayıp aksine bir devleti sömürgeleştirme ve Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Ak partinin oluşturduğu yeni Türkiye'nin tüm hür irade kuvvetini yıkma girişimiydi. Nitekim bu

olayın, insanlık ve İslam tarihinde bir benzeri daha vardır; münafıkların ümmetle savaşmak için inşa ettikleri mescid-i dırrar (مسجد الضرار). Peygamberimiz Hz. Muhammed (aleyhisselam) ise bu sorunun çözümünü bulmuştu. Aynı zamanda İslam ümmetinin her yerinden âlim ve düşünürlerin ümmeti büyük tehlikeye ve yavaş yavaş ölüme sürükleyen bu darbenin gerçekleşme sebeplerini derin bir şekilde araştırmak için bir araya gelmeleri zaruridir.

Yoldan çıkanlar ve hainler; dini kullandıklarında onları tanımak genellikle zor olur. Zira; onlar sahte dindarlıklarını hanif dinle savaşmak ve insanları saptırmak için araç edinirler. Bu durumda onların sahteliğini, kirli hallerini insanlar görsün diye ortaya çıkarmamız gerekir. Paralel yapı esas itibariyle ahlakî bir çağrı! Kurucularının altın nesli ortaya çıkarmak için çalıştığı kırk senedir mevcut olan bir yapı!! Ancak bu yapı, sosyolojideki "Sürü ne kadar çok büyürse onu sürmek de o kadar kolaylaşır" kuralı gibidir. Firavunun, takipçilerini sürdüğü gibi. Zira Allah'ı Teala" Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne geçecek ve onları ateşe götürecektir. Ne kötü varış yeridir orası!"(Hud,98) diye buyurur. Paralel yapının başı, özel bir şekilde hazırladığı metotla gençleri eğitime ve onlara önem verme sonucunda topladığı gençleri bu şekilde yetiştirdi. Bununla da bu nesli, kimliğinden, vatanına ve dinine olan bağlılığından kopartarak onları, selim dinin ve sağlam fitratın maksadından uzaklaştırmak istedi. Bu sebeple kendisine ve bozuk cemaatine tâbi, ülkesine en şiddetli seviyede karşı olan bir nesil yetiştirdi;(Başka bir tâbirle, Dine karşı bir din). Hakikatte bu yapı, Ehlisünnetin yolu ve Said Nursi'nin menhecinden tamamen uzak olan bir yapıdır. Nitekim paralel yapı kendisine muhalif olan herkesi sapık, kanını da helal kabul eder.

15 temmuz 2016, paralel yapının arkasında durduğu kanlı olayların yaşandığı başarısız askeri darbe gecesi Ürdün, resmi-gayrı resmi tüm halkıyla Türkiye'de yaşanan olayları ve gelişmeleri an be an takip etti. Çünkü Ürdün, yöneticileri ve halkıyla beraber büyük çoğunluğuyla Türkiye için endişeliydi. Bundan dolayı insanlar, olanları sabah saatlerine kadar endişeyle takip ederken Sokağın nabızı, darbeyi kınama hususunda hükümetin resmi açıklama hızını geçti. Ürdün halkının nabızı, gerçekte yaşananların, ülkesini büyük devletler seviyesine çıkaran meşru hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik yapılan gizli ve net bir komplo sonucunda gerçekleştiğini fark etti. Ancak resmi hükümet, ilk saatlerde, başarısız darbe girişimi sonucunda durumun nereye varacağını bekleyip olayları gözetledi. Dolayısıyla hiçbir destekleyici veya karşıt bir açıklama yapmadı. Ürdün basını, Türkiye'nin Cuma akşamından başlayarak yaşadığı, cumartesi sabahı başarısızlığının ilan edildiği, darbe girişimini büyük bir önemle takip etti. Zira haberlerini, tamamen dünya televizyonları ve Anadolu ajansına dayandıran, elektronik haber siteleri de olan dört gazete, "Rây((الرأي)", "Düstur(الدستور)", "Gad (الغد)" ve "Sebil (السييل)", siteleri üzerinden diğer haber sitelerinin ulaşamadığı yeni gelişmeleri an be an yayınladı.

Olayların başlamasından birkaç saat sonra haberleri, yayınlama biçimindeki farklılıklar ortaya çıktı. Bu, siyasi hürriyetin gazetelere yansımaları sonucuydu. Nitekim, Ürdün islami kanadını temsil eden, darbe girişiminin önemini yitirip bitmesini isteyen "Sebil" gazetesi, önceliği Türkiye'nin meşru yöneticilerinin açıklamalarına vererek, "Darbe" yerine "Darbe girişimi" başlığını atan ilk Ürdün gazetesi oldu.

Ürdün'ün En çok tanınan gazetelerine kısa bir bakış:

1)Düstur Gazetesi(الدستور): Düstür gazetesi ilk sayfasında, "Ordunun yönetime el koyduğunu duyururken; Erdoğan, milleti, sokağa inip darbe girişimini önlemeye çağırıyor" başlığını manşet

olarak verdi. İleriki saatlerde" CNN TÜRK" kanalına akıllı telefonla bağlanıp darbeyi kınayan R. Tayyip Erdoğan, olanları ordu içinde küçük bir grubun kalkışması olarak niteledi ve millete çağrıda bulunarak; sokağa inmelerini ve kesinlikle başarısız olacak bu darbe girişimine karşı durmalarını istedi.

Aynı şekilde gazete, "Başarısız Darbe Girişimi" başlığı altında şunları yazdı;

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, ordudan bir grubun kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlığını vurgulayarak, ülkedeki durumun genel itibariyle kontrol altına alındığını söyledi. NTV kanalına yaptığı açıklamada da başkent Ankara'da uçuş yasağı ilan edildiğini söyledi. Türkiye, bazı şehirlerde Anadolu ajansının resmi haberine göre Genelkurmay Başkanı'nın adli müşaviri Emekli Albay Muharrem Köse'nin planladığı, darbe girişiminin başarısızlığını kutlamak amacıyla toplanan birçok gösteriye şahit oldu. Aynı zamanda binlerce Türk insanı, Türkiye Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan ve Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın çağrısına uyarak darbeyi engellemek amacıyla sokakları döküldü.

2)Rêy Gazetesi(الرأي):Bilindiği gibi rêy gazetesi, Ürdün hükümetinin ağzıyla konuşan bir gazete. Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarına ve tekrarlar darbenin başarısız olduğu yönündeki açıklamalarına bakmadan Gazetenin ana sayfadaki başlığı, darbecilerin haberlerini doğruladı. Gazetenin cumartesi günü manşeti 'Türk ordusu hakimiyetini ilan ediyor Erdoğan ise kabul etmiyor!!!' şeklinde geldi. Ürdün halkı ise gazetenin bu haberini, Türkiye'de başarısız olan askeri darbe girişimine destek olarak değerlendirdi". Zira bu, gazetenin devletin resmi görüşünü ifade etmesi sonucunda düştüğü büyük bir hata olarak görüldü.

3)Gad gazatesi(الغد):Yasir Ebu Hilal, Gad gazetesinde "Türkiye'de askeri darbe!" başlığı altında yazdığı makalesinde şunları söyledi: Dünyada askeriye Türkiye kadar kutsayan ve büyüten bir ülke bulmak zor ve askeriye, Türkiye halkını temsil ediyor zira askerlik hizmetini herkes yerine getiriyor. Türkiye'de, askere olan bu genel desteğin varlığı, ordunun siyasi meselelere dahil olmasına yardım etti. Zira askeriye, güven ve hakimiyetin kaynağı görüldüğü için bir çok defa siyasilere darbe yapmayı başardı. Ordu için düşünülen, ülkenin birliğini ve beraberliğini savunuyor inancı bitti. Aksine ordu, kanunun en bariz maddelerine muhalefet ederek siyasi olaylara büyük bir şekilde karışmaya başladı.

4)Busula gazetesi(صحيفة البوصلة):"Türkiye Savunma Bakanlığı: Darbe tehlikesi henüz bitmiş değil"manşetinin altında şunlar yer aldı:

Türkiye Savunma Bakanı, Fikri Işık, cumartesi günü, ülkede, hükümete yapılan darbe girişiminin henüz tam olarak bertaraf edilmediğini açıklarken, hükümeti destekleyen güçler tarafından darbenin durdurulduğunu vurguladı. Bakan, Ankara'da bir gazeteye yaptığı açıklamada da "Türkiye'de darbe girişimi önlendi fakat; bu saatten sonra tehlikenin tamamen yok edilmesi için çalışılacak" Bakan konuşmalarına, "sokak ve meydanlarımızda, darbe tehlikesinin tamamen bittiğine emin olduğumuz güne kadar halkımızla buluşmaya devam edeceğiz" sözlerini de ekledi. Busla gazetesi, "Ortadoğu Araştırmalar Merkezi'nde yapılan tartışma programı" başlığı altında "Türk milletvekilleri, Amman'da Türkiye dış siyasetinin en önemli mevzularını sunuyorlar" başlığı altındaki haberi de zikretti.

5) Sebil Gazetesi(السبيل):"Türkiye'de askeri darbe girişimi olurken Yıldırım, ordudan bazı grupları tehdit ediyor" başlığı altında şunları yazdı:

El'cezire kanalı Ankara'daki temsilcisinden, dünya haber ajanslarıyla beraber, Şu an Ankara'da doğal olmayan güvenlik baskısı var, haberini naklettiler. Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ise, Yaşanan olaylar bir darbe girişimi olup Ankara'da, helikopterlerin mit binalarını ateşlediği sırada silahlı gruplar askeri malzemeleri ele geçirdiler açıklamasında bulundu. Başbakan, "Bu girişim başarılı olamayacak" vurgusunu yaparken "Olanlar, asker içinden küçük bir grubun kalkışmasından ibaret olup bedelini ağır ödeyecekler" eklemesini de yaptı.

Gazetici yazar ve düşünürlerin Değerlendirmeleri

1)Yazar Hayri Mansur, 17 Temmuz Pazar günü "İstanbul'da bir gece!!" başlıklı makalesinde şunları yazdı: O gece; sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de değil bilakis gece yarısından başlayıp sonuna kadar ekranların başında da yaşandı. Olaylarla ve siyasi hareketlerle bağlantısı olan hiç kimsenin netice tamamen ortaya çıkmadan bir an bile uyuduğunu zannetmiyorum. Neredeyse, gazetesi için yazı yazarlardan bazılarının iki tane makale hazırlayıp, birisini ortadan kaldırıp diğerini yayınladığına kesin gözüyle bakıyorum. Zira bazıları, İstanbul gecesinin yarısında bir şey söylerken gecenin sonunda farklı bir şey söylüyordu. Erdoğan ve hükümetini hedef alan askeri darbe hızlı bir şekilde gelişti ve aynı hızda başarısız sonuçlandı. Çünkü hızlı haber kaynakları ve hızlı haber toplayan gazeteciler tüm çelişkileri tek ekranda topladı. Duyduğum en uç şey ise Erdoğan'ın, Şimon Peres'in konuşmasına tepki olarak Davos zirvesini terk ederken elde ettiği karizmaya yakın bir karizmayı darbe girişimi sebebiyle elde edecekti. İstanbul havaalanında onu karşılayan büyük kalabalık bize davos'tan dönüşünde onu karşılama biçimini hatırlattı. Ancak; bu seferki manzara tamamen değişti. Çünkü bu sefer Erdoğan, darbecilere karşı galibiyetini Telaviv'le yapılan, bedelini ise Knesset milletvekillerinden bazı boğaların üzerine üşüştüğünde ve Türkiye'yle anlaşma diyalogunu tam tersine çevirdiklerinde Hanin Zuabinin ödediği anlaşmadan birkaç gün sonra ilan etti. Beni, müthiş hızlı gelişen olaylar içerisinde, başarısız olan Türkiye darbesi ile alakalı düşündürülen başka bir durum da bazı kişilerin, darbenin başarılı olduğunu ispatlamak için delil toplamakta acele edip bir saat sonra ise tam aksi için delil aramalarıydı. Onların halleri, her iki durumda da kazanmaya çalışan iki rakip takıma da bahis yatıran iddiacılar gibidir. Darbe gecesi, psikolojide vakıya bakmadan istediği şeyin olmasını isteyerek davranmayı ifade eden "Temenni Tavrı" için canlı bir örnek oldu. Darbe, gece başlayıp sabahtan önce bitti. Ancak; elektronik haber ajanslarının topladığı haberler, Avrupadaki yetmiş yıllık savaşın veya ikinci dünya savaşının haberleri kadar oldu. Mesele ise bu darbenin başarılı olup olmaması değil bilakis medyanın darbeyle ilişki biçimidir. Zira hala bazı kişiler, Atatürk ordusunun görevinin laikliği korumak olduğunu doğrulamaktadır!!!

2)Yazar Hilmi Esmer ise "Helal Sana Ey Türkiye" başlıklı makalesinde şunları yazdı:

Milyonların uyumadığı uzun bir geceydi. Türkiye'yi koruması için dilleri dua ve Allahu Tealaya yakarıyla tutuştu. Özledikleri bir şey olduğu için darbe haberlerini sevinçle karşılayanlar da uyumadı. Bu sebeple, mazlumlara kapısını açan, milyonların gönül bağladığı, yeryüzünün tüm genişliğine rağmen kendilerine dar geldiği çaresizlerin, güvenli bir sığınağı olan, örnek bir tecrübenin yok olduğu hayalinin ferahlığıyla demokrasi ve özgürlük çığlıkları atarak gecelediler.

O gece, diğer gecelerden farklı bir geceydi. Zira geceyi, bir sonraki günün ilk ışıklarından öğlene kadar yakından takip ettik. Halk, geleceğini, demokrasisini, kazanımlarını canı pahasına koruyarak hıyanetle kuşanmış darbecilere karşı nasıl da direndi. Çünkü Türkiye halkı, daha önce darbelerin acısını çok çekti. Nitekim; onlar, ülkeyi ve insanları ekonomik, sosyal hatta sağlık konusunda

içinden çıkılmaz bir hale soktular. Bundan dolayı bu darbeciler, dünyanın en güzel ülkelerinden birisini çöplüğe çevirdiler. Bunu da ülkesini seven birisinin gelip, halkının hizmeti için koşturup sonuç olarak ülkeyi, askeriyenin sultanından ve baskısından kurtararak, kendisine parmakla işaret edilen başarılı devletler seviyesine yükselmesi için yaptılar!!

Özgürlük ve insaniyet düşmanı olanlar için hezimet olan bu nadir geceyle alakalı üzerinde durulması gereken birkaç husus var;

a)Büyük devletlerin, darbecileri tebrik etmek için, oy sandıklarına galip gelmelerini bekleyerek, darbecilerin başarı açıklamalarını dört gözle bekleyip demorasinin ölüm planını suskunlukla seyretmeleri dikkat çekiciydi. Hatta Putin, Erdoğan'a ikramen, ülkesine siyasi sığınmacı(!) olarak kabul edileceği teklifini yaptı. Darbenin başarılı olmasını beklediği halde darbeci komutanların, halkın ve polislin elleriyle düşürülmesi sonucu, girişimin başarısız olacağını fark ettiği anda hemen darbeyi kınadı.

b)Bazı büyük devletler dışında Türkiye ve Erdoğan'a bakış konusunda, Siyonist medyanın, siyonistleşmiş arapların, birçok ukala entelektüel takımının birleşmesi garip değil mi? Bu durumun göstergesi nedir? Yoksa burada Tayyip'i düşürmek için uluslararası bir komplo ve Türkiye tecrübesini toz-duman etme planı mı var? Meclis binasını uçaklarla bombaladıkları halde darbeciler, gerçekten bedbaht açıklamalarında dedikleri gibi demokrasiyi korumak için mi geldiler? Yoksa burada, askerlin yönetimi ele geçirip ülkeyi yönetmesinde umulan bir çıkar mı var? Ey İnsanlar! Bana, ülkesine hayır getiren bir darbe gösterin de darbecileri alkışlayalım!

c)Dün gündüzün ilk saatlerine kadar Arap medyası, Türk hükümetinin ve halkının, darbecilere karşı durup onları yendiğini gizleyerek, şüphe oluştuyordu. Hakikati görmezden gelenlerin bu hezimetini, nerede olurlarsa olsunlar, hiçbir hayır getirmeyen darbecilerin zihniyeti üzerinden beklenen kötü bir şans beklentisinden ibarettir.

d)Türk halkının, liderleri Tayyip'in Skype üzerinden gönderdiği mesajla sokağa inip tankları durdurmayı başarması kahramanlıktır. Bilakis mucize sayılabilir. Bu kahramanlığın daha sonra büyük etkileri olacak. Bu, aynı zamanda kendisini zayıf zannedip etrafındaki hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini düşünen zayıf halklara bir mesaj oldu .Bu olay, hangi lider olursa olsun, kendisini ve ülkeyi koruması için halkına sığınmasının önemini gösterdi. Eğer Tayyip, halkın içine inmeseydi doğal olarak halk, onun mesajını bu seviyede önemsemeyip destek vermeyecekti. Ancak; başkanın, zulüm, diktatörlük ve hârici düşmanın desteklemesiyle ülkeyi korumaya çalışması, başkanın sevgisini, halkının kalbinde hardal tanesi kadar bile oluşturamaz. Onlardan yardım talep etse hiçbir zaman ona yardım etmeyecek, onları harekete geçirmeye çalışsa onu yüzüstü bırakacaklar çünkü o da onları yüzüstü bırakmıştır. Böyle başkana halk nasıl icabet edecek?

Halkın içinden, halka tanklarıyla saldıran ile tanklara karşı halkı ile duran kişiler arasında, çok büyük bir fark var, diye seslenen kişinin haykırışı, ne kadar da güzeldi.

Kutlu olsun sana Ey Türkiye! başarı, seçim sandıkları ve hürriyetten nefret edenler ise öfkesinden gebersin! Hilmi, konuşmalarına şöyle devam etti;

Halk arasında, dedenin düşmanı seni sevmez! Diye bir atasözü vardır. Biraz konudan uzaklaşarak, Siyonistlerin manevi babası (Herzl) ile bizim simgesel babamız II. Abdülhamit arasında yaşanan bir olayı zikredeceğiz. İsmi, sinema salonları ve entelektüeller arasında gericilikle irtibatlandırılmış bir baba Abdülhamit. Zira, aklının kılığını belirtmek istedikleri kişi için Hamîd'i, bu dedeyi (Allah rahmet eylesin) kastederek, diye hitap ediyorlardı. Şu an Herkese malum olup bizim okulda öğrenmediğimiz, Filistin'de Siyonist işgalcilerin planının gerçekleşmesini geciktiren, Siyonistlerin babası Herzl'in sunduğu cömertçe teklifleri sert bir duruşla karşılayarak, Yahudilere Filistin'i satmayı reddedenin kim olduğudur. Herzl, Âsitane'de, bir ay boyunca sultanla görüşmenin

çarelerini aradı. Bunun için sultanla arası iyi olan arkadaşı Newslinski'yi sultanla arasında aracı olması için iknaya çalıştı. II. Abdülhamit Newslinski'nin aracılığını kabul etti ve Herzl arkadaşıyla, görüşme için Haziran 1896 sultanın yanına geldi. Ancak; Sultan Abdülhamit tüm görüşme ve toplantılarının güvenliğinden emin olmak istiyordu. Bu sebeple Herzl, öncelikle, büyük sultana olan saygısı ve samimiyetini dile getirerek sözlerine başlayıp bu toplantının garantisini verdi. Bundan sonra Filistin konusuna giriş yapıp şunları söyledi:

"Yahudi halkı, uzun zamandan beri dışlanma, küçük görülme ve zilletin en ağır ve sert şeklini yaşıyor. Onların, bu katı işkence türlerinden kurtarılması için tek istediğimiz, Filistin'e hicret etmelerini kabul etmenizdir. Bunun arkasında, onları Avrupa ve Rusya Kayseriye'sinde maruz kaldıkları acı halden, kurtarmaktan başka hiçbir şey yoktur. Buna karşılık ise size, Osmanlı devletinin tüm borçlarının ödenmesi hatta Osmanlı hazine ve bütçesinin ihtiyacından fazla şekilde artırılma sözü veriyorum." Osmanlı sultanı ise ona, "Bu toprakların bir kısmını bile satamam. Zira bu toprak, benim özel mülküm değil bilakis Osmanlı devletinin mülküdür. Biz, bu toprakları ancak kan dökerek ve güçle aldık, hiç kimseye de bunun aksi dışında teslim etmeyeceğiz. Şayet bedenimi parça parça keserseniz dahi Filistin'in bir karış toprağından bile vazgeçmeyeceğim." sözüyle cevap verdi. Okulda bizi sömürüyorlar! diye öğrendiğimiz Osmanlı tarihinde yaşanmış bu gurur verici olayı, bazı İbrani yazarların makalelerini okurken hatırladım.

3)Yazar Kamil Nusayrat ise, "Sokaklar savaşıyor ve yenilmiyor" başlıklı, 17 Temmuz makalesinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı överek şunları yazdı:

Gördünüz mü? Hür toplum mucizeleri başarıyor... En azgın ordu bile, direnen halk ordusuna galip gelemiyor. Türk halkının, darbeyi ayakta duranlarla, taşlarla ve tankların önüne uzanarak engellerken çekilen zafer görüntüleri, akıllı kişi için, hiçbir tartışmaya mahal bırakmadan, iradenin her şeye karşı en güçlü silah olduğunu ispat ediyor.

Darbenin ilan edilmesinin ilk anından itibaren, bana, görüşümü soran birçok mesaj ve arama ulaştı. Ben ise çok sinirli bir şekilde; Seçmen halk, daha diyeceğini demedi. Şayet, Erdoğan'a oyunu veren seçmenlerin çeyreği sokaklara inerse, milyonlarca darbe olsa yine başarısız olur. Sokakta ilk toplanmalar başlar başlamaz darbe bitti, kalan sürede ise sadece temizlik yapıldı.

Yaşananlar birçok açıdan ders mahiyetindedir; Gerçek seçim sandıklarını küçümseyenlere bir derstir. Halkın başkanıyla, hangi vasıta ile olursa olsun, elinde telefonla bile olsa, iletişime geçmesini küçümseyenlere bir derstir. Bize, demokrasiyi benimsetmeye çalışıp, demokrasiden uzak bahanelerle, darbeyi hızla tebrik edenlere bir derstir. Üstüne üstlük bunlar, halkı, etrafında toplanan liderlerle, tüm gücünü halkın kanını emmekten alan lider olduklarını iddia eden liderler arasında, karşılaştırma yapmaya başladı. Bu kıyası, hür seçimlerle iş başına gelen yönetimle, aldatma ve yalanla gelen yönetim arasında yapıyorlar..!

Dünyada, halka karşı darbeye sebep kabul edilebilecek hiçbir bahane yoktur. İsteyen ve istediğini koruyan halkın kendisidir. Halkın istediğini beğenmememiz, bize, hangi şekilde olursa olsun darbeleri destekleme cevazını vermez. Zira darbe zihniyeti, ötekileştirme ve yok etme zihniyettir. Eğer darbeyi, baştan takip etseydiniz darbecilerin, demokrasi ve insan haklarını kurtarma beyanatlarını(!), okuyup görecektiniz. Ancak; açıklamadan hemen sonra, sokağa çıkma yasağı ve gündelik yaşamı durduran uygulamalar..!

Yaşasın hür toplumlar.. kötülük ve keder olmasın diye.. Mûcize nasıl olur bilmeyen öğrensin..? Seni koruyacak olan sadece seni seven halkındır.. Halkın senden nefret ederse de tüm dünyanın

sokakları sana dar gelir...size, halkı kendilerini istemediği için ülkelerinin genişliğine rağmen ülkelerinin onlara dar gelmeye başladığı, liderlerin yakın örnekleri mevcuttur..!

Darbenin başlangıcında sevinen kişilerin, kendiliğinden yanlışlarından dönmesini temenni ediyorum. Karşımıza, darbenin başarısızlığı sebebiyle yıkılan hayallerinin, gün yüzüne çıkmasından daha kötü olan, kültürlerine ve akıllarına yakışmayan bahane ve açıklamalarla, çıkmamaları da temennimdir. Zira onların, kendisiyle çok fazla muhalefet ettikleri Erdoğan'a karşı şahsi tutumları mevcuttur. Ancak ben, kendisini, defalarca hür bir şekilde seçen halkının kararına saygı duyarım..

Hayalperestlerin kaybettiği, iradenin kazandığı çok zor bir geceydi. Çünkü; sokaklar savaştı ve direndi...

4) Mahir Ebu Tayr, "Darbeden sonra Türkiye değişecek mi?" B0aşlıklı makalesinde şunları yazdı:

Darbeden sonra Türkiye için eski Türkiye olarak kalmak mümkün değil. Çok net bir şekilde, ordu ve yargı içerisinde geniş temizlik çalışmaları ve Amerika'dan talep edilmesine kadar gitse dahi, Fethullah Gülen cemati ile doğrudan bir hesaplaşma göreceğiz. Buna ek olarak, kanunen mümkünse kurumlarına da el konulacak. Dolayısıyla darbe, hizmet hareketi ile sorunların, aşamalı olarak çözümlenmesine kesinlikle müsaade etmeyecek bilakis gelecek günler içerisinde, Türkiye devletini harekete karşı tam bir çatışmaya götürecektir. Büyük ihtimalle Türkiye, aynı şekilde birçok devletle ilişkilerini geliştirmeye ve bazı dosyaları düzeltmeye çalışacak. Zira bu başarısız darbe, Türkiye'yi, bazı hesapları gözden geçirmeye sevk edecek küçük bir sarsıntı mesabesinde. Başarısız olan darbe, kapıda küçük-büyük darbe tehlikelerinin olmadığını, terörün Türkiye'ye yayılmayacağını veya Kürtlerin çatışmayı şiddetlendirmeyeceği manasına gelmez. Türklerin, darbenin başarısızlığı karşısında sadece kutlama ile yetinmeleri makul bir tutum olmaz. Büyük ihtimalle merkez akıl, ikinci ihtimallere karşı tedbirleri alacaktır. Nitekim Ankara, en iyisinin devam etmek, dahilî ve harici düşmanı dağıtmak için mevzileri sağlamlaştırmak, değerinden dolayı Ankara'yı korumak, olduğunu fark etti. Çünkü her şahıs, kurum ve devlet, farklı sebeplerden dolayı toplanan düşmanlara karşı susmaz ve onları ortadan kaldırmaya çalışır.

5) Yazar, Hüseyin Ravaşide, "Halk, darbeyi durduruyor" başlıklı makalesinde şunları yazdı:

Türkiye'de dün gerçekleşen başarısız darbenin hedefi, sadece Erdoğan ve AKP'nin yönetimine son vererek, ordunun yönetimini tekrar hâkim kılmak değildi. Aksine darbeden maksat, Türk halkının sesini kesmek, iradesini kırmak ve 'sandık' anlayışını ortadan kaldırmaktı. Daha sonra da en fazla Türkiye'nin desteklediği, Arap baharı ruhunu, ortadan kaldırarak Ortadoğu halkının tamamen itaat etmesini tekrardan sağlamak ve bölgede, askerinin yayılmasını hazırlama girişimiydi. Ayrıca, İran'ın bölgede âmir olmasını sağlamak, İsrail'e, karşısında kimsenin durmadan, istediği tüm hedefleri gerçekleştireceği vizenin verilmesi, Ülkelerimizin haritalarını yeniden çizmek için hazırlanmış planları bozmayı düşünenleri, cezalandırmak içindi.

Bu minvalde darbenin niye gerçekleştiğini, arkasında kimin durup alkışladığını ve kimin sevincini izhar ettiğini anlayabiliriz. Darbecilerin başarılı olması halinde, Türkiye'de doğrudan yaşanacak değişimleri, planı bozan amilleri, ayrıca tüm bunların Türkiye'ye yansıma biçiminin nasıl olacağını anlamak da mümkün. Bunu ister Türkiye'nin içerisindeki gelişmelerden, zira darbeye katılanların tutuklanma çalışmaları ve hizmet hareketinin (Fethullah Gülen) etkisindeki kurumların temizliğine başlandı, isterse de bölgede yaşanan değişimlerde Türkiye'nin dış siyasetteki temasları ve rolünden olsun, anlayabiliriz.

Olayların mecrasına iyice baktığımız zaman darbe girişiminin planlı olduğunu anlıyoruz. Çünkü darbeye kara kuvvetleri ve uçaklar kullanıldı. Ancak; onların bu hareketi ordunun büyük komutanları tarafından hoş karşılanmadığı gibi siyasi tabakadan, Erdoğan'a düşmanlık besleyenler tarafından bile destek görmedi. Halk da onların bu girişimlerini desteklemedi. Zira sokakların, Erdoğan'ın telefon üzerindeki konuşmalardan sonraki hareketi, darbe girişiminin durdurulmasında büyük rol oynadı. Böylece Türkler, farklı görüşlerinin mevcudiyetine rağmen, tercihlerinin demokrasiden yana olduğunu ve asker tarafından yapılan darbelerin artık geçmişte kaldığını ispat etti.

Daha detaylı bir inceleme yaptığımızda iç ve dış dosyaların, darbeci askerlerin programında yer aldığını anlıyoruz. Zira ilan ettikleri açıklamada iki mesele ön plandaydı. Bunlardan birisi, olağanüstü halin ilanı ve ülkenin yönetimi için bir meclisin kurulması, diğeri de, yasanın kaldırılarak yerine yeni bir yasanın oluşturulmaya çalışılmasıydı. Bu girişimlerden, darbenin yapılmasına iten birinci sebebin, Erdoğan'ın yasada yaptığı, askeri kurumların siyasetteki rolünü kaldırması ve bazı komutanları yargılaması gibi, değişiklikleri ortadan kaldırmak olduğu açıkça anlaşılıyor. Daha sonra kanunda, yapacakları düzenlemelerle başkana daha geniş yetkiler vereceklerdi. İkinci sebebin ise Erdoğan ve olanlarda parmağının olduğu görülen, hizmet cemaatinin lideri (Gülen) arasındaki çekişmelerden dolayı olduğu anlaşılıyor. Nitekim yaşananlar, kesinlikle ikilinin arasındaki hesapların, hızlı bir şekilde tam olarak görülmesine sebep olacaktır ve Erdoğan, vaktini en çok, devletin köklerine yerleşmiş cemaatin etkisini bitirmek için verecektir.

Dış ilişkilerle alakalı dosyalar ise birden fazladır. Suriye, Irak, özellikle Rusya ve İran'ın bu iki bölgede artan rolüne binaen, ve Mısır'daki gelişmelerde olduğu gibi bazıları, Erdoğan'ın duruşuyla ilgilidir. Erdoğan'ın son kararlarında, Putin'den özür dilemesi ve İsrail'le ilişkileri düzeltme girişiminde bulunmasının amacı herhalde Türkiye'nin bu zorlu badireyi hızlı bir şekilde aşmasına yardımcı olmak veya askeriye'nin içerisinde olabilecek bir darbeyi önleme girişimi sayılabilir. Veyahut en doğrusu Türkiye'yi, dengesine döndürerek eski etkisinin devam etmesini sağlamaktır. Fakat darbenin yansımaları, ilk saatlerde yapılan açıklamalardan anlaşıldığı gibi, darbeye sevinen ve darbeyi destekleyen ülkelerde görüldü. Doğrusunu söylemek gerekiyorsa, Arap sokaklarının duruşu, Türk halkının iradesini tamamen destekleyen bir duruştu. Bu duruşta, darbe acılarından kıvranan milletleri, askerin dışları arasından demokrasilerini söken Türklerin tecrübesini öğrenmeye itecek bir mesaj olduğu gibi, Arap halkımızın halen sağlam olduğuna dair bir delil vardır. Ravaşide, sözlerine şu şekilde devam etti:

Erdoğan'ı ortadan kaldırarak demokrasi tecrübesini bitirmeye çalışanlar, bu girişimi üç sebepten dolayı başaramadılar. Birincisi; Türkiye, Erdoğan önderliğinde, siyasi ve ekonomik alanlarda farklı bir seviyeye ulaşırken Türk halkının, kimliği ile İslamî çevreyle olan ilişkilerinde de değişimler yaptı. Tüm bu gelişmeler, Türk halkını Erdoğan'a karşı tahrik etmeye çalışma, ondan vazgeçirme veya ona karşı yapılan darbeyi kutlama çabalarının tümünden daha büyük ve etkiliydi. Erdoğan, Türk halkının zihnine, (İstanbul Belediye Başkanı) olduğu dönemden beri ulaştığı başarılarla kazanmıştır. Burada kendisi, sandık meşruîyeti ve başarı meşruîyetini toplamış durumdadır. Bu ise halkın gözünde, kendisine yönlendirilen ithamlardan daha sağlam bir ölçüttür. İkinci sebep ise; Türklerin çoğunluğu Erdoğan'a yapılan saldırının sadece onu hedef almadığını bilakis öncelikle kendilerini hedef aldığını fark etmesidir. Zira Erdoğan, onların en iyisidir. Aynı zamanda bu, birlikte inşa ettikleri yeni Türkiye'ye de bir saldırıydı. Erdoğan'ın mukallit düşmanlarını bir tarafa bırakırsak, yönetime geldiği günden beri kendisine saldırmaya başlayanların, daha önce onunla beraber çalıştıkları (Gülen Cemaati), doğru olduğu gibi Türkiye için hayır istemeyen devletlerin de

bu saldırıya katılması sonucunda, darbenin gerçekleştiği de doğrudur. Bununla ulaşılmak istenen hedef ise Türkiye'yi kalkındırma planını yok edip ülkeyi geriye götürmektir. Kalan üçüncü sebep ise Erdoğan'ı seven, hatta ona ve yönetimine karşı olanlar dahil, Türklerin çoğunluğunun, darbenin başarılı olması halinde daha önce 1960'tan 1997'ye kadar üç kereden fazla yaşadıkları ve acısını tattıkları, askeri yönetimin Erdoğan yönetiminin yerini alacağını anlamasıdır.

Türkiye'de, 15 Temmuzda olanları anlayabilmek için "İslamcılar" ile asker arasında, daha önce yaşanan gelişmeleri hatırlatmak gerekir. Zira İslami kesimden sayılıp yönetime gelenlerin tecrübesi, (darbeden sonra idam edilen Menderes, bir sene yönettikten sonra istifasını vermek zorunda kalıp siyasetten menedilen Erbakan gibi) çoğunlukla askeri darbeyle bitti. Böylece laikler yönetime geri getirilerek, yönetim, Kemalistlerin hükmettiği MGK'ye terk edildi. Onlar da istedikleri şekilde cezalandırılmayla veya Atatürk'ün bir daha İslami ve medeni kimliğine geri dönmeyecek şekilde, Türkiye'yi değiştirmek için koyduğu kırmızı çizgileri aşanları, ortadan kaldırmaya çalıştılar. Mesela Abdullah Gül, ilk kez cumhurbaşkanı olarak seçildiğinde ordu onu uyarak, makamı, ordunun istediği şekilde kullanmadığı takdirde kendisine darbe yapılacağı tehdidini yaptı. Erdoğan, daha 2010 da AKP'nin anayasayı düzenleme ile alakalı yaptığı referandum galibiyetinden sonra yaptığı konuşmada askerın Gül'e yaptığı uyarıyı zikrederek tek kelimeyle "Bu da halkın uyarısı" diye karşılık vermişti. Bu cevabı da Türk halkından "cevabın oy sandıkları"nda olacağı sözünü aldıktan sonra verdi ki sandıklardan cevap da çıktı zaten. Dikkat edilirse son darbe girişimine cevap da, Erdoğan'ın telefon üzerindeki çağrısı sonucu, yine halk tarafından geldi.

İslami şekilde olan "Halk yönetimi" (AKP) ile asker arasındaki hesaplaşmanın, istenilen seviyeye gelmediğini, askerın hala tehlikeli olduğunu zikretmek gerekir. Ancak bu hesaplaşma, son başarısız olan darbe şeklinde olmayıp, belki yeni şekillerde olur. Erdoğan'ı, hızlı bir şekilde güleni itham etmeye ve "Hizmet" cemaatinden olduğu bilinen, binlerce subay ve hâkimi görevden almaya sevk eden durum budur. Bu hal, ilerde onu Türkiye'nin içini yeniden düzenlemeye de götürebilir. Bunu yaparken de hedefi, sadece askerın siyasallaşmasını önlemek değil aynı zamanda kendisiyle beraber darbe girişimini durdurmak için farklı tüm siyasi ve sosyal gruplara mesaj vermektir. Ancak; Tüm bunlara rağmen Türkiye, krizlerinden kurtulabildi mi? Yoksa her an kriz derecesi artabilir mi.? Bu, başka sözlerin söylenmesini gerektirir.

6)Yazar Cemal Alevi ise "Türkiye'de deprem çağrışımları" başlıklı makalesinde şunları yazdı:

Darbenin detayları üzerinde, niçin başarısız olduğu üzerinde ve olanların gerçekten darbe girişimi mi veyahut tiyatro mu olduğu? üzerinde hiç durmayacağım. Aynı zamanda Türkiye halkının, başkan Erdoğan'ın davetine icabet edip sokaklara inmesi ve seçilmiş hükümeti koruması üzerinde de durmayacağım. Benim en çok dikkatimi çeken, önemli gördüğüm şey Türkiye muhalefetinin, özellikle CHP ve MHP'nin duruşu oldu. Darbe sonuçlarının, düşmanları AK partiyi düşürme ihtimaline rağmen, iki partinin de darbeyi reddetmesi ve erken saatte darbe girişimini kınamaları bize, büyük bir demokrasi dersi öğretti. Düşmanın düşürülmesinden elde edilecek çıkar beklentisine rağmen askere destek vermeyip hükmü, demokrasinin seçimine bırakan, asil muhalefet işte budur. Bu, demokrasinin seçimlere ve halkın tercihine olan saygı üzerinde kurulduğunun göstergesidir. Bu duruşun, demokrasiye olan inançları, hükmü sandığa bırakmaları ve hangi sebeple olursa olsun askerın girişimlerini reddeden, kökleşmiş muhalefet adına tüm kesimlerin hafızasına kaydedilmesi gerekir. Alevi, makalesinin sonuna şunları ekledi: Son olarak, erken bir vakitte

televizyon kanallarına çıkarken olayları sağlıklı tahlil eden Ak Parti Başkan Vekili Prof. Dr. Yasin Aktay'ın açıklamalarını zikredeceğim. Kendisi, Darbe başarısız olacak ve biz, halkın birliği ve beraberliği sayesinde bu durumdan daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Önemli olan, Türkiye'nin şu an sağ salim olması ve demokrasinin en zor vakitte başarı kazanmasıdır. Türkiye'nin başarılarını ve kazanımlarını koruyan halkın kendisidir. Ayrıca, Adalet ve Kalkınma partisinin çatısı altında, dokuz milyon Türk vatandaşını barındırdığını da unutmuyoruz ki onlar, Türkiye tecrübesinin savunulmasında temel taş görevini gördüler. Şeklinde konuştu.

7)Dr. Mühenned Mubeyyidin "Güçlü Erdoğan" başlıklı makalesiyle karşımıza çıkarken şunları söyledi:

"Başkan güvende", Cuma akşamı ve Cumartesi sabahı cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan'la alakalı çıkan haberler bu şekildeydi. Erdoğan, devlet başkanı olması sıfatıyla Başkomutan ve Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatmak için birçok defa, gerek telefonla gerekse halkla bizzat buluşmakla olsun, halkın önüne çıktı. Siyasette hocası olan, ondan önceki cumhurbaşkanı Abdullah Gül de çıkıp darbeyi reddetti. Erdoğan'ın ilk konuşması taraftarlarını ateşledi ve Erdoğan, tek sağlam kalenin halk olduğunu demokrasiyi de onların koruyacağını ilan etti. Sonuç, Erdoğan'ın beklediği gibi de oldu.

Dünya kanalları üzerinden haberciler ve yorumcuların tümü, Erdoğan'ın son nefeslerini yaşadığını ve artık işinin bittiği konusunda aynı görüşteydiler. Türkiye'de doğan güneşin izalesi için, Ordunun yayıldığını, yolları-köprüleri kapattığını ve merkez yerleri bastığını gören, okuma ve yorumlar bu şekilde gelişti. Ama durumlar bir anda değişti. Batının, özellikle de Amerika'nın darbeye karşı tavrına gelince, istikrar ve barışa çağrı yapmakla yetinip darbeyi onayladılar. Avrupa ise terör yaralarını kapatmadığından, Türkiye darbesini hemen desteklemekten kaçındı. Ayrıca Avrupa, artan terör tehlikesiyle baş etmeye çalışırken çektikleri yetmezmiş gibi üstüne kendi istikrarını etkileyecek, Türkiye'deki herhangi bir kaosa da hazır değildi. Aynı zamanda Avrupa, tankların sokaklarda dolaşmasını da istemiyordu.

Bununla beraber, Erdoğan'ın Skype üzerinden, Atatürk havaalanına geleceğini bildirmek, halkı da olanları reddetmeye çağırmak için yaptığı konuşma gecikti. Buna rağmen kendisi, ülkesinde sokaklara inme çağrısının Arap baharında, Arap ülkelerinde olandan daha farklı olacağını biliyordu.

Saygıdeğer Başkan Erdoğan, bugün eskisinden daha güçlü bir hale geldi. Zira başarısız darbe kendisine, düşmanlarından ve karşıtlarından kurtulma fırsatı verdiği gibi devletlerin, kendisine karşı tavrını da ortaya çıkardı. Bundan dolayı artık siyasi gelişmelerde, ülkelerin tavrına, siyasetini destekleyen veya eleştirenlerin durumuna bakmadan kendisine ve ülkesine faydası dokunacak siyaseti uygulamaya çalışacaktır. Özellikle de başta Suriye dosyası, İsrail ve Kürtlerle olan ilişkiler olmak üzere gergin olan bölgesel dosyalara bu durumun yansımaları olacaktır.

Erdoğan düşmanlarını, zor bir gelecek bekliyor. Kendisinin daha önce istediği, medyanın rolünü artırma düşüncesi, hür medyayı susturmaktan aciz kalan başarısız darbeden sonra, uygulama zemini buldu. Bunun yanında Erdoğan, kendisine düşman olan medyanın bir kısmını siyaseti ve düşüncesinden dolayı engelleyerek susturdu. Bundan dolayı Türkiye'de, özgürlük savaşı bundan sonra çok tehlikeli bir hal alacaktır.

Türkiye halkı, toplumun maslahatı için çalışmalarının gerekliliği konusunda, yöneticilere ders verdi. Mubyiddin, sözlerine şöyle devam etti: İşte Türk halkının, birleştirici özelliği olan, Araplar için de şu an böyle birisi bekleniyor, Başkan R. Tayyip Erdoğan'ı, korumaya iten yüklü duygunun sebebi buydu. Milletin tamamı için dini yapısı olan, seçilmiş demokrasi ile kapitalist batı medeniyetinin özelliklerini taşıyan, seçilmiş demokrasi arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü; millet, ekmek ve emniyet ister. Türkiye halkının tümü, Türkiye'nin siyasi olarak geliştirilmesinde ortak oldukları gibi Türkiye'yi söz sahibi konuma ulaştırmak için çoğunlukla, Ak parti siyasetinin yürüttüğü başarılı ekonomik büyümeye de destek verdiler

8)Hammad Faraîne (solcu yazar)"Türk darbesinin başarısızlığı" başlıklı, 19 Temmuz, Salı, iki tarafı da desteklemediğini ifade ettiği makalesinde şunları yazdı: Biz Arapların haline üzülüyorum. Zira bazısı, sanki kanlı askeri darbenin, temel hedefi Erdoğan'mış gibi tamamen onun yanında yer alırken, bazısı da Türk askeri tarafından Erdoğan'ın düşürülmesini...büyük sevinçle karşıladı. Her iki durumda da Erdoğan ne melek ne de şeytan sayılır. Sadece O, ülkesininin konumunu yükseltmek ve halkına hizmet etmek isteyen, siyasi olarak da zirvede nasıl kalacağını bilen, taraftarları olduğu gibi düşmanları da olan siyasi bir liderdir.

Bununla beraber Araplar, kendi siyasetlerinde etkili ve belirleyici olmaya çalışan, komşuları güçlü Türkiye ile dengeli ve olması gereken bir siyaset geliştiremedi. Türkiye'nin bu çabası, Arapların hesabı, hukukları ve konumları üzerinden dahi olsa, Arapları, tamamen Türkiye'nin menfaatleri için kullanmaya hazırlama çabasıdır. Nitekim Türkiye'nin, Suriye ve Irak'a girmesinin sebebi, tamamen Türkiye'nin çıkarlarını koruma düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Bu çıkarlardan ilki, iki Arap ülkesi, Suriye ve Irak'ta Kürtlerin, gelecekleri ile alakalı karar vermelerini önlemektir. Türkiye ise Irak'ta ve Suriye'de bu yöndeki herhangi bir gelişmeden korkuyor. Çünkü bu, Türkiye'deki Kürtlere yardımcı olacak ve Kürtlerin, Suriye ile Irak'ta kendilerini bizzat yönetme, federal yönetime ve kendilerini, ırksal, dilsel ve kültürel bakımdan ifade etme fırsatını kolaylaştıracaktır. Tüm bunların gerçekleşmemesi ise tarihî topraklarında, tam bağımsız olmalarının engellenmesine bağlıdır. Bu çıkarların ikincisi ise Türkiye'ye acı çektirmeye, güvenliğine, halkına ve kurumlarına zarar vermeye yönelik iki terörist yapı İşid ve Elkaide'den Türkiye'yi korumaktır. Bu iki grubun Türkiye'ye yüzünü çevirmesinin sebebi ise Türkiye'nin Avrupa, Asya ve bazı Arap ülkelerinden Suriye'ye gelen gönüllülere, sınır kapısını kapatmasıdır.

Erdoğan, Türkiye'yi, dünyada ekonomik olarak 17.sıradan ilk 10'a getirip Türkiye'nin göz kamaştırıcı sağlam bir ekonomiye sahip olmasını sağlayarak halkına hizmet ettiği gibi kendisi, halkına karşı çok temel yanlışlar da yaptı. Dolayısıyla Erdoğan'ın ülke içindeki hatalarının toplamı, düşmanlarına, kendisine karşı hareket etme fırsatını verdi. Bu durumu da dört darbenin, başarı izlerini halen hatırlayan, ordunun yüksek rütbeli komutanları kullandı. Sonuç olarak emelleri boşa çıkaran, beşinci 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, birkaç sebepten dolayı başarısız oldu;

a)Darbe, halk tarafından hiçbir karşılık, siyasi partilerden hiçbir onay, hârici hiçbir siyasi destek ve Türk halkının hiçbir etnik oluşumundan katılım görmedi. Zira Türklerin tümü, onlarca sene zarfında ordunun yaşattığı kara tarih sebebiyle ordunun siyasete girmesini istemeyerek darbeye karşı durdular.

b) Yüksek rütbeli subayların tutuklanma oranları çok fazla olsa da sonuçlar, darbeci grubun, ordunun tüm gücüne tamamen hakim olma noktasında aciz kaldığını gösteriyor. Çünkü ordu ve güvenlik kurumları, sıkı durmaya devam ederek darbecilere, destek vermediler.

c)Erdoğan'ın kendine olan güveni, darbenin başarısız olacağı ve hedeflerine ulaşamayacağı konusunda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden, yaptığı erken konuşmayla Türklere güven verdi. Zira Erdoğan ve konuşması, darbeye karşı duranlar için çok olumlu bir moral olurken darbenin durdurulması ve düşürülmesi üzerinde de büyük bir etki yaptı.

Türkiye ve halkı, darbeyi durdurmakla, demokrasiye olan güçlü bağlılığını ve doğu gericiliğinden uzaklaşarak hızla Avrupa seviyesine yaklaştığını ispat etti. Aynı şekilde halkın seçimiyle yönetme tecrübesinde ve seçim haricindeki tüm farklı yolları terk etme hususunda büyük bir mesafe kat ettiğini gösterdi. Erdoğan, bu neticeden şahsi menfaati için yararlanmaya çalışacak olmasına rağmen Türkiye'de kazanan, demokrasi tercihi olup hiçbir taraf değildir. Nitekim Erdoğan, çalışmasını, yargı kurumlarını baskı altına alma ve Fethullah Gülen bahanesiyle karşıtlarına saldırma üzerine yoğunlaştırdı. Ancak; Fransa'nın, Erdoğan'ın tüm yaptıklarına onay verilmeyecek ve durdurulan başarısız darbeye destek verme bahanesiyle muhalefetçilere karşı yürütülenlere sessiz kalınmayacak, şeklindeki mesajı, herhalde Amerika ve Avrupa'nın tepkisini de ortaya koyuyordu.

9)Nidal Mansur, Ürdün Gad gazetesinde "Türk darbesine karşı İntikam ve zulme karşı" başlığı altında yazdığı makalesinde şunları söyledi:

Türkiye'deki darbe girişimine ilk andan beri karşıydım. Bunun sebebi, Erdoğan ve Ak parti destekçisi olmam değil bilakis ben, halkın yönetimine inanıyor ve askeri devlete karşıyım. Ayrıca Türkiye ve dünyadaki askeri darbe tecrübelerini, özellikle de Arap dünyasındakileri, tasfiyeler, sokakları dolduran kanlar ve halkın kurban gitmesi takip etti.

Türkiye'de, darbe dönemlerinin artık geride kaldığını ve Ak partinin yayılmasını tamamladığının farkındaydım. Zira Ak parti, olağanüstü şartların bir partisi olmayıp aksine kökleri, topluma uzanmış bir partidir. Ordunun komutanlarından dahi gelecek bir darbenin, bu kökleri koparmasının zor bir iş olduğunu biliyordum.

Ürdün Sokaklarının Darbe Gecesi ve Sonrasındaki Nabzı

I.Cephet'ül Amel'il İslâmi Partisi Türkiye'deki askeri darbe, demokrasinin temellerini çökeltme, Türk halkının seçimlerini yok etme, halkın hürriyetini ve kazanımlarını elde etme, devletin güvenliği ve istikrarı ile oynama girişimlerini tanımadığını açıkladı. Parti, "Bugünün yorumları" adlı yeni açıklamalarında, Türkiye halkına olan destekleyici duruşunu ve halkın, yeni devletini oluşturma konusundaki meşrû hakkını savunduklarını vurguladı. Ayrıca parti, özgürlük ve demokrasiyi kanıksamış toplumların, bir adım bile geriye atamayacağını, baskıcı siyasete dönemeyeceğini, hürriyetlerini askıya alamayacağını ve siyasi kararlarını dış güçlere rehin bırakamayacağını da vurguladı.

Bununla birlikte, İslami cemaatler, Cuma akşamı, Türkiye'de gerçekleşen askeri darbe girişiminin, Türkiye için şer isteyen kesimler tarafından destek bulan bir girişimin olduğunu, sebebinin de Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak ulaştığı durumdan hoşnut olmamaları olduğunu, açıkladı.

II. Cuma günü ,gece yarısında, Türkiye'de meydana gelen darbeye karşı, Ürdün sosyal paylaşım siteleri, birbirine zıt tavırlarla doldu. Ancak; çoğunluk, Türkiye başkanı Sayın R. Tayyip Erdoğan'la dayanışma fikri üzerindeydi.

III. İhvan-ı Müslimin cemaatinin, eski başkan vekili Zeki Beni Erşid, yaptığı en son açıklamalarda şunları söyledi: Gazze'nin tek başına kalması isteyen İsrail, Türkiye'deki başarısız darbenin arkasındaki güçtür.

IV. Ürdün'deki birçok kişi sosyal paylaşım sitelerindeki profil (facebooktaki fotoğraflarını v.s.) fotoğraflarını değiştirerek yerine, Sayın R.Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını koydular.

V. Darbenin başarısız olması vesilesiyle birçok özel kurum ve fakültelerde kutlama oldu. Nitekim bazı kuruluşlar, başkan Erdoğan'ın sağ salim olması, halkın demokrasi tercihinin galip gelmesinden dolayı kutlama yaptı. Programı düzenleyen kuruluşlar tarafından, kuran okutuldu, tatlılar dağıtıldı, Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerinin muhafazası için dualar edildi. Aynı şekilde sayın dekan Prof. Dr. Muhammed El-Huteyb de Ürdün ilahiyat fakültesinde bir kutlama programı düzenledi. Bazı yetkililer de bunun gibi bazı kutlamalar yaptılar.

VI. "Kardeş Türkiye" derneğinden bir grup, paralel yapıya bağlı olan Burc okulunun kapatılması için imza topladı. Ürdün hükümeti de buna önem vererek okulu kapatma kararı aldı.

Ürdün, her şekliyle Türkiye ve İstanbul'a yakındır. Farklılıklarına rağmen iki halkı, ortak gelecekleri birleştirmektedir..

Sınır ötesinden sizi seven ve size dua eden duygu yüklü kalpler vardır..

Selamet ve hayırla kalın...

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.